



Praad

Nieuwsbrief van T.S.R Cave ne Cadas

Voorwoord

In het kader van beter laat dan nooit... De Praad van de maand Maart. In deze Praad vind je weer een verslag van het bezochte SO, weer een paar niets verhullende wist-je-datjes en een nieuwe CNC nader bekeken...

Veel leesplezier!



Rabobank

Activiteiten

De activiteiten die afgelopen maand hebben plaatsgevonden volgen in de volgende praad!

Kalender

Niet vergeten in je agenda te noteren:

- 26 mei: In plaats van 28 april gaan we 26 mei Salsadansen. Het feest is geheel in ons oude lustrumthema! Bling bling! Dus geef je op en maak die Hollandse Heupen lekker soepel
- 1 mei: Beginners Springles: Schrijf je snel in er zijn nog 3 plaatsen
- 4 mei: Maandborrel: vanaf 10 uur in Stoffel

- 13 en 14 mei: ons eigen SO.. Dus haal je western hoed van zolder en je cowboylarzen uit het vet, want het thema is....Wild Wild West!!!!

Wist je dat...?

- Hendrik zn luchtbed en slaapzak vergeten was
- dit met buitenlandse hulp opgelost is
- hier welgeteld 1 foto van bestaat
- iedereen 1 gratis bekertje sangria kreeg tijdens het feest bij Blok
- veerle er wel 3 op heeft
- hendrik en jeroen de verkeerde route namen naar het centrum van Amsterdam, en zodoende maar op de slaaplocatie zijn beland
- veerle wel de goede weg had gevonden, maar dat deze op de terugweg rond een uurtje of 5 s'ochtends nogal glad was
- Kimm (Centaur) haar camera in Amsterdam is kwijtgeraakt
- Veerle's duikvlucht op video is vastgelegd

Zandhappers

Bijgehouden wordt: iedereen die op de manege of tijdens een SO de grond van dichtbij heeft bekeken, tijdens het bestuursjaar 2005 - 2006.

Dagmar	1x
Deze maand eindelijk wat aanvullingen!	
Sabine	1x (so parafrid)
Pieter	1x (kranky Quick Star)
Mijke	3x (Quick Star)
Veerle	2x (Quick Star)

Stedenontmoetingen

Verslag SO Amsterdam 11 en 12 maart
Door Jeroen Wijs

Het weekend in de luxe manege waarin Hendrik de internationale samenwerkingsverbanden verder stimuleerde en Jeroen zijn eerste paardrijdbeker mee naar huis mocht nemen.

11 en 12 maart waren de dagen dat voor de verandering een relatief kleine afvaardiging van Cave ne Cadas op een SO aanwezig waren. Maar voor degene die er niet waren, niet getreurd, hier is het verslag van de SO Blok.

Jullie zullen het wellicht veel vaker gehoord hebben, maar ik moet het even kwijt. Best een erug mooi uitzierende manege daaro in hartje Amsterdam. En dat laatste is wel zo gemakkelijk: Altijd een lekkere shoarmaboer in de buurt :D.

Maar voordat er gegeten werd natuurlijk eerst even wat wedstrijdjes. Zowel Hendrik als ik reden in de Ba klasse. Helaas hadden we de pech dat we tegen elkaar geloot werden. En tijdens de wedstrijd bleek dat we zeker aan elkaar gewaagd waren, maar tja zoals Henny altijd al zingt: "er kan er maar één de winnaar zijn".

Daarna in de manege lekker doorgefeest. Hendrik heeft daar Kimry leren kennen. Een Groningse Belgien die ook voor het eerst mee was. De eerste kennismaking verliep zo goed dat Hendrik het nodig achtte daar verder onderzoek in te steken. De Nederlands-Belgische verhoudingen zijn naarmate de avond vorderde steeds verder gegroeid.

Nadat de CnC'ers en trouwens ook de rest van de aanwezigen het nodige bier en wijn naar binnen hadden laten glijden, besloten de die-hard feestvierders verder te gaan in de binnenstad. Veerle was zo slim om achter de Hop'ers aan te gaan, ik was lui en dacht met een auto mee te kunnen. Die ging helaas niet naar de stad zoals ik dacht maar naar de slaapplek. En jammer genoeg ging de bus terug niet echt op een aansluitend tijdstip, dus lagen Hendrik & Kimry en ik al snel in onze nestjes.

Aan Veerle te zien en te merken was het stappen in 't centrum een groot succes geworden! Helaas was ze daardoor tijdens het paardrijden wel een beetje de weg kwijt, maar ach dat had ze er vast wel voor over... Met mij ging het ritje ook niet super (mijn relaxfauteuil-houding was weer gevonden), maar ik was erg blij toen ik hoorde dat ik de derde plek toch nog had.

Hoe het afgelopen is met tussen Kimry en Hendrik? Tja het makkelijkste is dat te vragen aan Hendrik, maar ik denk dat de verhoudingen weer een beetje afgekoeld zijn...

SO-Kalender

23 en 24 april: SO Marcroix

13 en 14 mei : SO CNC

3 en 4 juni: SO Hippeia (lustrum)

1 en 2 juli: SO Parafrid

CNC nader bekeken

Na even weggeweest te zijn, is de rubriek cnc nader bekeken weer terug!

De eerste die even naarstig aan de tand is gevoeld is Mijke Heuvel

Stel je even voor: Waar kom je vandaan, studie en hoe lang rijd je al paard enz.

Nou bij deze zal ik iets over mezelf gaan vertellen. Ik ben dus Mijke, ik ben 22 jaar oud en kom uit 's-Heerenberg. Ja ik hoor jullie al denken, dit is een plaatsje bij de duitse grens bij doetinchem (dit ligt dan weer in gelderland voor degenen die het niet weten). Op het moment woon ik samen met mijn vriend in tilburg in een klein appartementje. Ik studeer psychologie en zit nu in het tweede jaar. Leuke studie, alleen de statistiek..... Ehm mijn paardrij-verleden... Ik ben begonnen toen ik volgens mij ergens op de basis school zat, precies weten doe ik het niet meer. Ik had toen een buurmeisje dat twee pony's had, een shetlander en een grote (wat voor een het was geeeeeen idee). Hier mocht ik elke week komen rijden en

zij en haar zus gaven mij dan een beetje les en leerden mij wat theorie van paarden. De shetlander was een leuk beest (Truus), daar kon je alles mee doen. De grotere pony was een gemeen beest. Jasmijn was de naam. Hij beet, schopte en deed alles wat niet mag. Maar goed na een aantal jaartjes gingen deze mensen verhuizen en kon ik dus niet meer rijden. Ik ben toen in een zomervakantie op de oude manege van mijn moeder gaan 'werken' in ruil daarvoor mocht ik meedoen met wat lessen. Na de vakantie bleef ik daar lessen en hen dat toen iets meer dan een jaar gedaan. En nu ben ik in september ofzo weer begonnen maar dan bij CnC wat me heel goed bevalt!

Favoriete paard van het Zandeind:

Ik heb niet echt een favoriet....

Leuke paardrijd anekdote:

:D Ik deed eens een keer mee met een springles, eentje voor beginners, wat voor mij wel goed leek want ik ben een beginner. Wat bleek nou; ik had niet zo veel gevoel voor springen en aangezien de galop voor mij nog steeds een uitdaging was ging het niet zo geweldig. Ik eindigde drie keer op de grond maar wist er uiteindelijk ook een paar keer overheen te komen zonder brokken te maken.

Wat zou je nog altijd es willen doen?

Tja wat zou ik nou nog altijd es willen doen. Moeilijk, moeilijk.... Een wereldreis, maar dat is wel erg standaard.... Ik weet helaas echt niets beters te bedenken

Aan wie geef je het stokje door?

Ik geef het stokje door aan Jory

Nieuws uit de paarden-wereld

Uit de Spits het volgende artikel

Achter de nepvos aan

Nederland kent honderden studentenverenigingen. In de rubriek Ad Fundum (tot de bodem) stellen we er elke week een voor. Deze week vertelt Martine Brendel wat een slipjacht is.

Naam: Amsterdamsche Studenten Rijvereniging H.O.R.S.

Aantal leden? Dertig, veertig. "Maar we zijn altijd naar nieuwe leden op zoek."

Opgericht in? 1911. "We zijn de oudste studentenrijvereniging van Nederland, dit jaar hebben we een lustrum, we bestaan 95 jaar."

Omdat? "We waren ooit een aparte rijvereniging voor mannen en vrouwen. In de jaren zeventig zijn de dertig amazones van de vrouwelijke vereniging gefuseerd met de mannelijke, zo is ASR H.O.R.S. ontstaan. De naam H.O.R.S. is een afkorting van een Griekse uitdrukking die zegt 'een paard struikelt niet makkelijk'."

Bijzondere activiteiten? "We hebben wekelijkse lessen in de manege, voor beginners en gevorderden. Ook maken we regelmatig buitenritten. We hebben ook goede contacten met een jachtvereniging. Een keer per jaar kunnen we zo de studenten-slipjacht houden in Baarle-Nassau bij De Hunter Trials. Dan gaan we te paard dwars door velden achter een spoor van een vos aan. Dat is geen echte vos hoor! Alleen maar nestelstoffen, de echte vossenjacht is verboden. Meedoen is heel bijzonder, het is heel zwaar en een echte uitdaging. Veder hebben we ook poloclincs en natuurlijk een borrel na de les op vrijdagavond."

Mag iedereen lid worden? "Ja hoor, iedereen kan instromen. We hebben lessen voor beginners en gevorderden. Voor de jacht moet je gevorderd zijn. Paardrijden is inderdaad een vrij dure sport. Maar onze vereniging krijgt een gereduceerd tarief voor studenten bij de manege."

Jarigen!!!

De jarigen voor deze maand zijn:

16 april: Dagmar Faddegon

Van harte gefeliciteerd!!!

Staat jouw verjaardag er niet bij? Stuur dan een mailtje!

Kieke in Curaçao



Iedere maand verschijnt er iedere maand in de Praad een stukje van Natasja Jochems over haar avonturen in Curaçao. Zij loopt hier stage!!

Kieke in Curaçao, de final story

Het is op het moment dat ik dit schrijf 6.45 uur, 6 april. Mijn laatste dag hier. Vanavond ga ik weer terug naar de kou. Ik heb gehoord dat het maar 12 graden maximaal is, dus dat wordt wel even wennen... ik hoop toch zo dat mijn ouders een dikke jas voor me meenemen haha.



Deze maand ging veel sneller als gepland. 1 maart begonnen we al goed met een flirt bash party, georganiseerd door casa lulu (ik en mijn roomies!). Het was een groot feest, we hadden allemaal dezelfde kleren aan, en hadden mooie bedrukte T-shirt met I love casa lulu. Als het zo aan het begin van de maand is

dan denk je, ach 31 dagen, dat duurt nog wel een eindje maar nee hoor... het gaat allemaal veel te snel voorbij. Samen met mijn schatjes (mijn huisgenootjes) zijn we de christoffel nog gaan beklimmen... puf zweet..puf zweet. Letterlijk met handen en voeten naar boven klauteren, maar wel heel gaaf. Van west naar oost over het eiland kijken... het enige jammere was dat ik bijna mijn Cave ne Cadaspet verloor door de harde wind, maar gelukkig bleef hij tussen wat rotsen steken...



Over die pet gesproken... hij is nu een beetje uitgebleekt. Het is een echte strandganger geworden, en houdt ervan om zich als reddende engel op te werpen als ik mijn kop weer eens begin te verbranden... Maar dat Antilliaanse zeewater is niet zo goed voor het blauw haha.



Het enige wat me deze maand niet snel genoeg kon gaan was het moment wanneer ik weer

naar mijn paardjes kan. Dus heb ik met de meiden in mijn huis besloten om nog even snel te gaan rijden. Omdat ik al een keer eerder geweest was kreeg ik dit keer een jong paard. Hij heette born bright... en ik kan je vertellen dat was ie ook. Echt een hele leuke ruin, paso fino x arabier geloof ik, kortom beetje vreemd maar wel lekker haha.

Maar nu moet ik naar huis. Overal afscheid van nemen valt me zwaar. Maar gelukkig zitten er in Nederland weer een hoop mensen op me te wachten (tenminste dat hoop ik haha). Overal kreeg ik cadeaus dus aan souvenirs geen gebrek, van school 3 cadeaus (school, stagebegeleider, decanaat) en van mijn roomies heb ik ook een cadeau gekregen. Jullie zullen ze nog wel zien verschijnen haha. Maar nu ga ik mijn tanden poetsen, over een kwartiertje moet ik weg om te gaan ontbijten in de stad, en staan de meeste huisgenoten al klaar om afscheid van me te nemen.... Snif (ze hebben stage, dus kunnen me niet wegbrengen vanmiddag)

Voor nu een laatste groet uit Curaçao... tot op de onderlinge wedstrijd

AYO

Namens het bestuur:

Beste Leden,

Deze maand was de Praad wat korter en later dan jullie gewend zijn, maar dat zal komende maand weer vollop goed gemaakt worden. Met de verslagen van de activiteiten die geweest zijn en van het SO in Rotterdam natuurlijk! Bovendien zullen we ons opmaken voor ons eigen SO in mei! Ondergetekenden hebben er in ieder geval heel veel zin in en we hopen dat jullie in grote getallen aanwezig zullen zijn om te helpen, supporteren of om zelf mee te doen!

Namens het bestuur,

Sandra van den Beuken
Caroline van der Veen
Jory van de Wassenberg
Judith Castelijns

